

Η Χριστίνα του Ιάκουθου

Στο κατάστρωμά της μπορούσες να δεις τον Τσόρτσιλ και την Γκρέτα Γκάρμπο. Στις καμπίνες της πλέχθηκαν μερικά από τα πιο θρυλικά ειδύλλια του παγκόσμιου jet set. Ωνάσης - Κάλλας, Ωνάσης - Τζάκι. Ακολούθησαν τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού δημοσίου. Σήμερα, η «Christina O», το διασημότερο γιοτ του κόσμου, είναι και πάλι εν πλω ως πλωτό παλάτι για λίγους.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΕΑ ΦΩΤΟ: MARC GREENBERG, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ, KEYSTONE/APEIRON



Το τζάκι και
η βιβλιοθήκη
δεσπόζουν στο
αριστερό main deck.
Κάτω το music deck
με το πιάνο.
Η κύρια κυκλική
συνέδεση όλα
τα καταστρώματα
του πλοίου.



την καρδιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1943, στο εργοστάσιο Canadian Vickers του Μόντρεαλ κατασκευάζεται ένα ζεύγος μηχανών τύπου Compound ισχύος 2.750 ίππων. Το εν λόγω ζεύγος μηχανών θα κινούσε τη φρεγάτα Stormont του καναδικού ναυτικού στη μάχη του Ατλαντικού, συνοδεύοντας νησοπομπές. Ελάχιστη όμως σημασία έχει σήμερα η καταγωγή του σκάφους, αφού δέκα χρόνια μετά η φήμη του αρχίζει να καλύπτει κάθε προηγούμενη χρήση.

Το 1953 το σκάφος αγοράζεται από τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος το μετατρέπει σε πλωτό παλάτι και σύμβολο της οικονομικής του αυτοκρατορίας. Η μοναχοκόρη του Έλληνα Κρισού Χριστίνα είναι μόλις τεσσάρων ετών όταν για πρώτη φορά βλέπει το όνομά της να στολίζει την καναδέζικη πρώην φρεγάτα, που τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί σε ένα ζωντανό θρύλο.

Στα χέρια του Αριστοτέλη Ωνάση η «Χριστίνα» μεταμορφώνεται στην πολυτελέστερη θαλαμηγό όλων των εποχών, ενώ ενωματώνει όλη τη σύγχρονη τεχνολογία της εποχής. Από ραντάρ και τηλέφωνο με 40 γραμμές μέχρι τέλει και θερμαινόμενη πισίνα που ο πυθμένας της «αναδύοταν» μέχρι το κατάστρωμα και γινόταν πίστα χορού.

Στις υπερπολυτελείς σουίτες της φιλοξενείται η διεθνής αφρόκρεμα, πνευματικοί άνθρωποι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, πολιτικοί. Η χλιδή που χαρακτηρίζει τη θαλαμηγό από την πλώρη μέχρι την πρύμνη ουμπληρώνει τη φήμη που τις προσδίδουν ονόματα όπως του Ουίνστον Τσόρτσιλ, του βασιλιά Φαρούκ, της Ελίζαμπεθ Τείλορ, της Εβίτα Περόν, της Γκρέτα Γκάρμπο, δημιουργώντας ένα ζηλευτό παλμαρέ ακόμη και σήμερα.

Όσο ο Αριστοτέλης Ωνάσης θριάμβευε στον επιχειρηματικό στίβο τόσο τα πάρτι έδιναν και έπαιρναν στη μεγαλοπρεπή «Χριστίνα», συγκεντρώνοντας διασημότητες και από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη.

Λέγεται χαρακτηριστικά ότι πουθενά ο Ωνάσης δεν ένιωθε πιο ευτυχισμένος όσο στη θαλαμηγό του. Και έτοι πρέπει να ήταν, αφού σε αυτή γράφτηκαν τα σημαντικό-

**ΣΤΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
Ο ΩΝΑΣΗΣ ΕΔΙΝΕ ΠΑΡΤΙ
ΕΝ ΠΛΩ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ
ΤΣΟΡΤΣΙΛ. ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ KENENTI.
Ο ΩΝΑΣΗΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ TZAKI, ΟΧΙ ΟΜΩΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ TZON.**

γερουσιαστή, σε αντίθεση με την ωραιότατη σύζυγο του Τζάκι, που τον κερδίζει από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η σχέση τους όμως παίρνει σάρκα και οστά το 1963, μετά την άτυχη εγκυμοσύνη της Τζάκι στην προσπάθειά της να γεννήσει το τρίτο της παιδί. Ο Ωνάσης τότε καλεί σε κρουαζιέρα την πρώτη κυρία της Αμερικής για να απαλύνει τον πόνο της – και τα δίνει όλα για χάρη της. Χαβιάρια, φρούτα και κρασιά από όλο τον κόσμο έφταναν στη «Χριστίνα», ενώ το πλήρωμα των 60 ατόμων ενισχύεται επιπλέον με δύο κομμωτές, τρεις σεφ, Σουηδέζα μασέρ και ορχήστρα για χορό. Η Τζάκι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και ο Ωνάσης στο πλάι της την ξεναγεί στις ομορφιές της Ρόδου και της Σμύρνης.

Όμως, οι έρωτες έρωτες και οι επιχειρήσεις επιχειρήσεις. Τίποτα δεν συγκινούσε τον Αριστοτέλη Ωνάση όσο οι μπίζνες, λένε αυτοί που τον γνώρισαν καλά. Για να ουμπληρώσουν ότι επρόκειτο για έναν «πεισματάρη Σμυρνιό» που δεν το έβαζε κάτω αν δεν έκανε αυτό που είχε στο μυαλό του.

Στα μέσα της δεκαετίας του '50, λίγα χρόνια μετά την απόκτηση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού, ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχει βάλει στο μυαλό του να κατακτήσει τον Τσόρτσιλ. Σε αυτό φαίνεται να τον βοηθάει η φιλία που έχει αναπτύξει με τον γιο του Ράντολφ. Η Κύπρος ήταν τότε υπό βρετανική κατοχή και ο ίδιος, ένθερμος υποστηρικτής των Ελληνοκυπρίων και του Μακάριου, δεν διστάζει να τους υπερασπίζεται ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά, ο Τσόρτσιλ αποδέχεται την πρόσκληση του Αριστοτέλη Ωνάση και πηγαίνει κρουαζιέρα με τη θαλαμηγού «Χριστίνα». Από τις διηγήσεις γι' αυτή τη συνάντηση ξεχωριστή θέση κατέχει η σκηνή με τον Ωνάση γονατιστό μπροστά στον Τσόρτσιλ να τον ταΐζει με ένα μικρό κουταλάκι!

Tο οκάφος των 99 μέτρων πάνω στο οποίο ο Αριστοτέλης Ωνάσης περνούσε τον περισσότερο χρόνο του, αφού συχνά το μετέτρεπε σε έδρα των επιχειρήσεών του, διέθετε 10 σουίτες, οι οποίες έφεραν το όνομα κάποιου ελληνικού νησιού. Λέγεται μάλιστα ότι η σουίτα με το όνομα «Ιθάκη» ήταν για τους πιο εκλεκτούς επιβάτες και συνήθως φιλοξενούνταν σε αυτή η Μαρία Κάλλας, η Τζάκι Κένεντι και η Γκρέτα Γκάρμπο. Η σουίτα του Ωνάση διέθετε τέσσερα δωμάτια με μπανιέρα από μπλε μάρμαρο (απομίμηση μινωικού ανάκτορου), ενώ οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με βενετσιάνικους καθρέφτες. Στο ξακουστό Aris bar τα σκαμπό από πέος φάλαινας έδιναν αφορμή στον Έλληνα μεγιστάνα -γνωστό για την αθυροστομία του- να κάνει χιούμορ με την εκάστοτε γυναικεία συντροφιά. Η χλιδή όμως περίσσευε στα μπάνια του οκάφους με τις χρυσές βρύσες, στις σκάλες με τις μαρμάρινες χειρολαβές ή στις σκαλισμένες σκηνές από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

Με τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση τον Μάρτιο του 1975, τερματίζεται και η καριέρα της «Χριστίνας». Ενός οκάφους που έκρυψε μέσα του έρωτες, πάθη, γλέντια, υπερβολές, χαρές και λύπες.

Κληρονόμος πλέον του οκάφους είναι η κόρη του Έλληνα μεγιστάνα Χριστίνα Ωνάση, η οποία όμως δεν φαίνεται να μοιράζεται τον ενθουσιασμό του πατέρα της για το θρυλικό οκάφος. Ο Ωνάσης στη διαθήκη του είχε προβλέψει ότι, σε περίπτωση που η Χριστίνα δεν ήθελε το πλοίο, να δοθεί στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι κι έγινε, και το 1976 το πλοίο παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος. Το τελευταίο όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις συντήρησής του, το οποίο στο τέλος ουσιαστικά εγκατέλειψε.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ Για περίπου 25 χρόνια η «Χριστίνα» είχε εγκαταλειφθεί και σάπιζε σε κάποια ναυτική βάση, όταν ο 50χρονος εφοπλιστής Τζον-Πολ Παπανικολάου αποφάσισε να την αγοράσει και να την ανακαίνισει, με οκοπό μερικούς μήνες να τη χρησιμοποιεί ο ί-



διος και τους υπόλοιπους να τη νοικιάζει για αναψυχή σε πάμπλουτους ενδιαφερόμενους. Η ημερήσια διαμονή αγγίζει τις 600.000 δρχ. το άτομο, ενώ, στην περίπτωση που ο αριθμός των επιβατών είναι μικρότερος της προβλεπόμενης χωρητικότητας, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για τον μέγιστο αριθμό επιβατών, που είναι τα 36 άτομα.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης του οκάφους, ο κ. Τζον-Πολ Παπανικολάου, γιος του οικονομολόγου Σοφοκλή Παπανικολάου, συνδέοταν με δεσμούς φιλίας με την οικογένεια των Ωνάσηδων και γνώριζε πολύ καλά (σπιθαμή προς σπιθαμή) το θρυλικό οκάφος. Η απόφασή του να αγοράσει και να ανακαίνισε τη «Χριστίνα» θεωρήθηκε πολύ τολμηρή και ταυτόχρονα συναισθηματική, αφού με αυτή την ενέργεια άνοιγε τον δρόμο της αποκατάστασης ενός ζωντανού μύθου, μέρος του οποίου είχε ζήσει και ο ίδιος από παιδί.

Ο παροπλισμός της «Χριστίνας» και η αδιαφορία του ελληνικού κράτους να αξιοποιήσει τον θρύλο αλλά και το σύμβολο κινητοποίησαν τον ευπατρίδη κ. Παπανικολάου. Δεν ανεχόταν ένας τέτοιος «μύθος» να έχει ένα τόσο άδοξο τέλος, και ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποκαταστήσει τη χαμένη τιμή του οκάφους και να του δώσει την αίγλη που πραγματικά του άξιζε. Χωρίς να υπολογίσει καμία δυσκολία και κανένα κόστος, προχώρησε μόνος του, με μοναδική βοήθεια την υποστήριξη της συζύγου του και συνιδιοκτήτριας του οκάφους Ε. Παπανικολάου να ζωντανέψει ξανά (σχεδόν από μηδενική βάση) την ιστορική πλέον θαλαμηγό.

Ο κ. Παπανικολάου, επειδή ακριβώς γνώριζε το οκάφος και το έζησε από την εποχή ακόμη του Αριστοτέλη Ωνάση, σεβάστηκε το βαρύ του όνομα, τον μύθο του και την ιστορική του διαδρομή και δημιούργησε ουσιαστικά ένα νέο πλοίο, εφάμιλλο και αντάξιο του προκατόχου του.

Hένα «Christina O», με σημαία Πάναμα, στην ουσία χτίστηκε από την αρχή, διατηρώντας όμως στο ακέραιο την ατμόσφαιρα του θρύλου που τη συνοδεύει. Η νέα της διάταξη προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που επιβάλλουν οι κανόνες για τα σύγχρονα επιβατηγά πλοία.

Την ανακαίνιση του οκάφους ο κ. Παπανικολάου την εμπιστεύτηκε στο γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο Απόστολος Μολυνδρής & Συνεργάτες, με τους οποίους από κοινού και με μεγάλη αισθηση ευθύνης –ως προς το ιστορικό βάρος της ανακαίνισης– δημιούργησαν τη νέα «Christina O».

Με την πολύτιμη βοήθεια του περιοδικού «Εφοπλι-



ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

«Το σκάφος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, διαλυμένο, σκεδόν κατεστραμμένο. Έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές, χωροταξικές. Σκεφτέστε ότι πήραμε ένα σκάφος που ήταν σκεδιασμένο για έναν άνθρωπο και την παρέα του και το μετατρέψαμε σε ένα πλοίο 36 επιβατών. Ως εκ τούτου, επιβαλλόταν ένας συνολικός εκσυγχρονισμός ως προς τη λειτουργία του, δεδομένου ότι ήταν εκτός εποχής. Έπρεπε να δημιουργήσουμε δίκτυο κλιματισμού, καινούργιες εγκαταστάσεις και πλεκτρολογικά δίκτυα. Επιπλέον, το πλοίο έπρεπε να ακολουθήσει τις προδιαγραφές και τους αύγχρονους κανόνες που επιβάλλει ο κανονισμός Solas για την προστασία των επιβατών.»

Από τα πρώτα πράγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν τον κλίμακα και ο προσανατολισμός του επιβάτη. Ορισμένα ήταν τελέίως εκτός κλίμακας. Δεν μπορείς να έχεις μια τραπεζαρία με μέγιστο ύψος 2,10 μ. και έναν τεράστιο πολύτιμο -είναι πολύ δυσάρεστο στο μάτι. Από την αρχή διαπιστώσαμε μια ανομοιογένεια, που οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, που ίδια σημάνει ότι ήταν αναλογικά με το μέγεθος του πλοίου. Άνθρωποι που γνωρίζαν το σκάφος, σήμερα το Briseis, μεγαλύτερο (πράγμα που οφελεται στον σκεδιασμό) και φιλικότερο, αφού προσανατολίζονται αμέσως με το που θα μπεις μέσα». ▶

λυέλαιο -είναι πολύ δυσάρεστο στο μάτι. Από την αρχή διαπιστώσαμε μια ανομοιογένεια, που οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, που ίδια σημάνει ότι ήταν αναλογικά με το μέγεθος του πλοίου. Άνθρωποι που γνωρίζαν το σκάφος, σήμερα το Briseis, μεγαλύτερο (πράγμα που οφελεται στον σκεδιασμό) και φιλικότερο, αφού προσανατολίζονται αμέσως με το που θα μπεις μέσα». ▶

στής», όπου είχαμε δει την πρώτη παρουσίαση της νέας «Χριστίνας», βρεθήκαμε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Απόστολος Μολυνδρής & Συνεργάτες και συνομιλήσαμε με τον κ. Απ. Μολυνδρή για τη μοναδική εμπειρία της ανακαίνισης του θρυλικού σκάφους. Το γραφείο Απόστολος Μολυνδρής & Συνεργάτες λειτουργεί από το 1995. Το αποτελούν έξι αρχιτέκτονες, μία σχεδιάστρια και ένας ζωγράφος, με αστείρευτη δημιουργικότητα, όρεξη και πάθος για την αρχιτεκτονική. Η πλειονότητα των δραστηριοτήτων τους, περίπου το 75%, αφορά στην κατασκευή και διαρρύθμιση πλοίων, ενώ ο κύκλος εργασιών τους συμπληρώνεται με κατασκευές κτιρίων.

«Το έχουμε κουβεντιάσει πολύ μεταξύ μας για το αν θέλουμε να σχεδιάζουμε σκάφη ή κτίρια και έχουμε καταλήξει ότι δεν έχουμε συγκεκριμένη προτίμηση. Η προτίμηση αφορά μόνο τους πελάτες. Μας ενδιαφέρει να μιλάμε την ίδια γλώσσα για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Η δική μας αντίληψη για τον πελάτη -τον οποίο ποτέ δεν ονομάζουμε πελάτη, αλλά πλοιοκτήτη ή εργοδότη (στην περίπτωση ενός κτιρίου)- διαφέρει, γιατί τον θεωρούμε το ένατο μέλος της ομάδας μας», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μολυνδρής.

Γιατί όμως έδωσαν έμφαση στη δημιουργία πλοίων; Ο κ. Μολυνδρής, ολοκληρώνοντας το 1986 τις σπουδές του στο Αρχιτεκτονικό τμήμα του ΑΠΘ, είχε την ευκαιρία να δουλέψει στα αρχιτεκτονικά γραφεία Tzános, Hoippel & Hoippel, αλλά και στο γραφείο του Μιχάλη και της Αγνής Καζζουράκη, στην Αθήνα. Ο ίδιος θα πει σχετικά: «Αμέσως μετά τις σπουδές μου, για μία δεκαετία δούλεψα σε αρχιτεκτονικά γραφεία που έφτιαχναν πλοία... Από κει πήρα όλη τη γνώση, την τεχνογνωσία, συν κάποιες γνωριμίες». Σήμερα η εταιρεία Απόστολος Μολυνδρής & Συνεργάτες, εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακαίνισης του «Christina O», συνεργάζεται με γνωστές όσο και μεγάλες εταιρίες πλοιοκτητών. «Έχουμε αποκλειστικούς πελάτες», θα πει ο κ. Μολυνδρής, «τις Επιχειρήσεις Αττικής. Γεγονός που μαρτυρά τον μεγάλο όγκο της δουλειάς μας». Πρόκειται για τα γνωστά πλοία με τα οποία σχεδόν όλοι έχουμε ταξιδέψει Superfast και Blue Star Ferries.

«Έχουμε σχεδιάσει το Superfast 5 μέχρι το 12, επτά συνολικά, ενώ αντίστοιχα έχουμε δουλέψει και στη δεύτερη εταιρεία που απέκτησαν πρόσαφτα οι Επιχειρήσεις Αττικής, τα Blue Star Ferries (πρώην Strintzis line), φτιάχνοντας δύο καινούργια πλοία στην Ολλανδία, το Blue Star I και II. Παράλληλα, μελετάμε την πλήρη ανακαίνιση των Superfast I και II». ▶

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανακαίνιση του σκάφους», θα πει ο κ. Μολυνδρής, «γιατί καταφέραμε να έχει ομοιογένεια, να είναι ευχάριστο και ιδιαιτέρως φωτεινό. Η σύζυγος του κ. Παπανικολάου επέμεινε να χρησιμοποιηθούν οι απλίκες του σκάφους, και είχε δίκιο, γιατί η αξία τους φάνηκε μόλις τα ρετουσάραμε... Είναι μικρά διαμαντάκια μέσα στο πλοίο». ▶

λογημένα χαρακτηρίζει την ανακαίνιση της «Χριστίνας» «κέντημα», «λόγω της πολλής λεπτοδουλειάς. Όταν το πλοίο μπήκε στο ναυπηγείο και απογυμνώθηκε, φάνηκε αμέσως τι μας περίμενε...» Η επισκευή της «Χριστίνας» έγινε στη Ριέκα της Κροατίας, «ένα παραμυθένιο ναυπηγείο», όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μολυνδρής, της απολύτου επιλογής του κ. Παπανικολάου.

ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ «Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, δυναμικός, συγκροτημένος και ξεκάθαρος. Με υψηλή αισθηση του χιούμορ, γεγονός που βοήθησε οι πολύωρες βραδινές μας συναντήσεις να γίνονται σε χαλαρό κλίμα... Οι διαφορές μας ήταν σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα και εξαντλήθηκαν από τις πρώτες μας κιόλας επαφές, μέχρι να ανακαλύψουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Ο κ. Παπανικολάου είχε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, σε πολλά όμως πράγματα υποχώρησε λόγω τεχνικών δυσκολιών, σε κάποια άλλα συμφώνησε μαζί μας και κάποια άλλα πρότεινε ο ίδιος και είχε πολύ δίκιο, γιατί απλούστατα γνώριζε το σκάφος -είχε ζήσει σε αυτό από την εποχή ακόμη του Αριστοτέλη Ονάση». ▶

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «Όλοι οι χώροι του πλοίου αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα. Στο επάνω επίπεδο και πίσω από τη γέφυρα, στο bridge deck, βρίσκεται η σουίτα του Ονάση και το



ARIS BAR «Περπατώντας προς την πρύμνη, πίσω από το music lounge βρίσκουμε το περίφημο Aris bar, με τα σκαμπό από δέρμα φάλαινας. Αν και φαίνεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα από την εποχή του Ονάση, πρέπει να πούμε ότι έχει ανακαταστεί πλήρως. Αντικαταστάθηκαν πολλά πράγματα, αλλά ξαναπήραν την αρχική τους μορφή. Ήταν προσωπική επιθυμία του κ. Παπανικολάου να δια-

προθεί ο χώρος ως είνε. Στη συνέχεια, ανοίγοντας τη διπλή κρυστάλλινη πόρτα, οδηγούμαστε στον επίσης φημισμένο χώρο του σκάφους, το Lapis lounge, όπου βρίσκουμε το περίφημο μάρμαρο με το οποίο φιλοτελήθηκε το τζάκι. Αυτό έμεινε όπως ήταν, ενώ ανακαίνισμας της βιβλιοθήκης που βρίσκονται αριστερά και δεξιά καθώς και τους υπόλοιπους χώρους. Το καθιστικό είναι από επιλεγμένα έπιπλα, εκ των οπο-

ων ορισμένα χειροποίητα. Συνεχίζοντας πρύμνα, βγαίνουμε έξω στο ανοιχτό κατάστρωμα, με την εξαιρετική πίσινα με το μινιωτό ψηφιδωτό. Πρόκειται για πραγματικά απεικόνιση, και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Παπανικολάου κατέφερε να βρει κάπιους από τους μαθητές του μάστορα που την είχε κατασκεύασε για να κάνουν τη συντήρηση, η οποία είναι άκρως επιπτυχημένη». ▶

Η ΣΟΥΙΤΑ ΤΟΥ ΟΝΑΣΗ «Στη γέφυρα, στο bridge deck, βρίσκεται η σουίτα του Ονάση. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την αιμοδοσία της διαρρύθμισης. Αλλάξαμε τις βιβλιοθήκες και καταργήσαμε κάποιες απικείσεις. Ανοίξαμε ένα πέρασμα στη μέση, το οποίο καταρχάς είναι εντυπωσιακό γιατί διπλασιάζεται ο χώρος, ενώ ταυτόχρονα βλέπεις το δωμάτιο, και από το κρεβάτι χαζεύεις το τζάκι. Καταφέραμε να δώσουμε την αισθηση μιας πραγματικά βασιλικής σουίτας. Σε αυτό το χώρο ξεχωρίζουν το τζάκι, η ξύλινη επένδυση του καθιστικού, αλλά και οι χώροι του μπανιού με την ξεχωριστή μπανιέρα, τις καμπίνες του ντους και του WC». ▶

ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο ΟΝΑΣΗΣ «Είναι κοινή μας εκτίμηση ότι, αν ζόυσε σήμερα ο Ονάσης και έβλεπε το σκάφος μετά την ανακαίνιση, θα χαιρόταν και θα ήταν απολύτως σύμφωνος. Πιστεύουμε ότι ήταν ένας σύγχρονος άνθρωπος και δεχόταν τα μηνύματα της εποχής, άλλωστε αυτό έχει αποδειχθεί». ▶